



Beste ouders,

Naar goede jaarlijkse gewoonte, worden wij tijdens de feestweek van – **Onze Lieve Vrouw Ter Noodt** – door onze parochie uitgenodigd op **de bloemenhulde**. Op **dinsdag 29 mei** zetten wij de patroonheilige dan ook ‘letterlijk’ in de bloemetjes.

De kleuters uit de 2^{de} en de 3de kleuterklas stappen **te voet naar de kerk**.

De kinderen uit de onthaalklas en 1^{ste} kleuterklas stappen naar het **kapelletje achter de school**.

De kleuters brengen dan **bloemen** aan bij het beeld van Maria. Samen nemen we dan ook even de tijd om **te bidden** en een **liedje te zingen bij Maria**.

Mogen wij dan vragen dat

- de kinderen van de 2^{de} en 3^{de} kleuterklas **DINSDAG 29/5**
- de kinderen van de onthaalklas en de 1^{ste} kleuterklas **WOENSDAG 30/5**

een bloemetje meebrengen. Een weidebloempje, een bloemetje vanuit de eigen tuin , mag zeker ook!

Met deze bloemen, wordt in de kerk een groot bloementapijt gemaakt. In de kapel zetten wij deze in enkele vazen, zo is de kapel (die dan openstaat) mooi versierd voor de vele voorbijgangers.

We vinden het **héél tof**, te mogen **meevieren met de parochie** en willen er met de kleuters, een bijzonder moment van maken.

Johan Robberechts
Directeur



Beste ouders,

Naar goede jaarlijkse gewoonte, worden wij tijdens de feestweek van – **Onze Lieve Vrouw Ter Noodt** – door onze parochie uitgenodigd op **de bloemenhulde**. Op **dinsdag 29 mei** zetten wij de patroonheilige dan ook ‘letterlijk’ in de bloemetjes.

De kleuters uit de 2^{de} en de 3de kleuterklas stappen **te voet naar de kerk**.

De kinderen uit de onthaalklas en 1^{ste} kleuterklas stappen naar het **kapelletje achter de school**.

De kleuters brengen dan **bloemen** aan bij het beeld van Maria. Samen nemen we dan ook even de tijd om **te bidden** en een **liedje te zingen bij Maria**.

Mogen wij dan vragen dat

- de kinderen van de 2^{de} en 3^{de} kleuterklas **DINSDAG 29/5**
- de kinderen van de onthaalklas en de 1^{ste} kleuterklas **WOENSDAG 30/5**

een bloemetje meebrengen. Een weidebloempje, een bloemetje vanuit de eigen tuin , mag zeker ook!

Met deze bloemen, wordt in de kerk een groot bloementapijt gemaakt. In de kapel zetten wij deze in enkele vazen, zo is de kapel (die dan openstaat) mooi versierd voor de vele voorbijgangers.

We vinden het **héél tof**, te mogen **meevieren met de parochie** en willen er met de kleuters, een bijzonder moment van maken.

Johan Robberechts
Directeur