

Broederlijk delen/Welzijnszorg



Zone De BronMerchtem

Ten voordele van
warme schoolmaaltijden
voor kinderen die het
minder goed hebben.



Wij nodigen jullie graag uit op **VRIJDAG 4 NOVEMBER** voor onze 8^e

Kaas of Vlees- & Wijnavond

U bent welkom in zaal Vijverdal tussen 18u en 21u om te komen eten.
De prijs voor een gevarieerde schotel kaas of vlees bedraagt 17 euro.
Indien gewenst, kan u ook aan huis laten leveren tussen 15u en 17u of
afhalen tussen 15u en 21u.

Het is dan ook mogelijk om een fles rode of witte wijn te bestellen aan 17
euro per fles.

Indien u naar 't Vijverdal komt, is het niet nodig om wijn te bestellen ! U
kan ter plaatse uit allerhande dranken kiezen.

Bestellen kan

- door de inschrijvingsstrook, samen met het juiste bedrag, onder
gesloten omslag te deponeren in de brievenbus van de pastorie van
Merchtem, of aan iemand van de werkgroep te bezorgen.
- door uw bestelling te mailen naar wzzbd@pastoralezonedebon.be en het juiste
bedrag over te schrijven op rek nr. BE08 8334 8358 8413 van Welzijnszorg Merchtem.
Reservatie is pas geldig na betaling.

Broederlijk delen/Welzijnszorg Merchtem dankt u alvast voor uw inschrijving !

Inschrijvingsstrook

NAAM :
TEL. :
ADRES :
E-Mail :

In 't Vijverdal tss.18 en 21u
.... x kaasschotel (17 €/st)
.... x vleeschotel (17 €/st)

Levering tss. 15 en 17u
..... x kaasschotel (17 €/st)
..... x vleeschotel (17 €/st)
..... fles rode wijn (17 €)
..... fles witte wijn (17 €)

Komt afhalen tss.15 en 21u
.... x kaasschotel (17 €/st)
.... x vleeschotel (17 €/st)
.... fles rode wijn (17 €)
.... fles witte wijn (17 €)

Gelieve niet te vergeten aanduiden wat u verkiest a.u.b. !

Om praktische redenen worden de inschrijvingen en betalingen afgesloten op 30 okt

V.U. : Etienne Moernaut

Waarom we een kaas- en wijnavond organiseren.

Een Warme maaltijd per dag is voor velen van ons standaard, maar dit geldt niet voor iedereen.

In elke Vlaamse klas zitten gemiddeld twee kinderen uit een kansarm gezin. Iedereen kan plots in moeilijkheden komen, zeker nu de crisis hard toeslaat en energieprijzen de pan uit swingen.

Onderwijs wordt vaak gezien als het middel om uit kansarmoede te geraken. Door alle kinderen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zou iedereen dezelfde kansen moeten krijgen op een succesvolle toekomst.

Vele leerkrachten in onze pastorale zone worden echt wel geraakt door kansarmoede bij sommige schoolkinderen, dat blijkt ook uit meerdere projecten die ze op touw hebben gezet en nog zetten.

De pastorale werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen wil onze scholen hierbij graag bijstaan. Daarom zal de opbrengst van onze kaas/vlees - en wijnavond integraal worden gedeeld aan scholen in onze pastorale zone en besteed worden om via de scholen een warme maaltijd aan te bieden aan kinderen in kansarmoede.

De wijn kopen we aan bij de V.Z.W. Kodiel (<http://www.kodiel.be/>) .